

St. De Sterke Toren



Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft (Ps.121:2)

(17 juni 2016) Een paar dagen geleden, ik was juist op weg naar huis, stond een wat oudere man met een grote rugzak aan de kant van de weg. Hij was aan het liften. En hij zag er heel moe uit. Ik overlegde kort of ik hem zou meenemen, en heel snel herinnerde de Heilige Geest mij aan Gods woord. Daarin kun je lezen, dat wij barmhartigheid Gods behoren te laten zien aan de mensen. Dus: Ik stopte en nam de man mee. Hij was een gepensioneerd vrachtwagenchauffeur uit Frankrijk. Hij vertelde mij, dat hij op de terugreis naar huis was. En daadwerkelijk: hij was heel moe, want hij had de afgelopen nacht niet op tijd een onderdak gevonden en was zo de hele nacht wakker gebleven. Nu was hij blij met deze lift van Luxemburg naar België. Onderweg vertelde hij, dat hij nog geen ontbijt had gehad en flink hongerig was. God herinnerde mij nog eens aan zijn woord: Geef de hongerigen te eten en te drinken. Zo kocht ik voor hem bij de bakker een lekker broodje met vlees en een fruitsap. Graag wou ik hem de barmhartigheid van Jezus Christus laten zien. Hij heeft het verschil in gedrag opgemerkt en me heel hartelijk bedankt. Nog nooit in zijn leven had hij zo iets meegemaakt.

Johan Koopman leeft als zending uitsluitend van giften. Van liefdegaven, van gaven der barmhartigheid, die mensen hem laten toekomen. Maar momenteel is de situatie van Johan te vergelijken met de man die ik meenam in de auto. Deze man had een nood. Zo is het ook met Johan. Hij ontvangt zo weinig giften, dat het „te veel is om te sterven en te weinig om te leven“. Dus voor hem een heel grote nood!

Toen ik de man meenam in mijn auto heeft God mij duidelijk laten zien: Ga niet voorbij aan deze nood, zoals de Farizeer en de Leviet in de parabel van de barmhartige Samaritaan. Zij zagen een man in grote nood op straat liggen, maar het raakte hun niet. Voor mij liet dit zien, dat God je vraagt of je bereid bent om zijn karakter te weerspiegelen.

Ik wil u, de ondersteuners van Johan Koopman daarom vragen: Wilt u a.u.b. deze nood van Johan tot de uwe maken. Wilt u a.u.b. niet zoals de farizeer en de leviet aan deze nood voorbij gaan. Hier is een broeder in Christus die een essentiële nood heeft. Zonder gaven der barmhartigheid, zonder uw gift, kan Johan niet leven. Kan hij geen huur betalen, geen eten en drinken kopen, geen kledij, geen benzine voor zijn Nissan Micra. Het gaat dus om de basisverzorging van Johan, die niet meer gewaarborgd is. In de naam van onze Heer Jezus Christus vraag ik u: Stort een gift voor Johan Koopman en help hem uit deze nood. Doe het a.u.b. om Jezus Christus wil. Stel u voor dat u zelf in zo'n situatie terecht zou komen. Hoe groot zou uw vreugde zijn als u dan barmhartigheid mag ervaren.

In Jezus Christus verbonden

Hartelijke groeten

Matthias Schilp, interimvoorzitter
Mede namens Peter Reijnders, secretaris

Secretariaat: Rue de la Chapelle 17, L-9513 Wiltz
Tel. 00352 2695 0327 - E-mail: sterketoren@gmail.com
Web: www.desterketoren.nl - www.hoffnungfirjiddereen.lu
Bankrelatie Nederland: NL26 INGB 0002 0095 86 of NL51 ABNA 0975 5852 90
t.n.v. Stichting De Sterke Toren. KvK nr. 41078019 ANBI-erkend.